

ZINA - feelgood serie - KRONCRV

In Zina maken we kennis met Amal en haar vriendinnen Lamya, Sofia, Nisrine en zus Samira. Amal is een Marokkaans-Nederlandse vrouw van rond de dertig die haar leven op de rit heeft. Druk sociaal leven, goede baan, een huis en staat op het punt te trouwen met Younes, type ideale schoonzoon. Juist dat doet haar twifelen aan alle verwachtingen die haar door anderen en door zichzelf worden opgelegd. Amal heeft bijna alle hokjes op haar lijstje afgevinkt. Maar is ze gelukkig?

De context:

In de eerste aflevering wordt Amals leven overhoopgegooid. Haar huwelijksdag verloopt niet zoals verwacht. Liever gezegd; het wordt één groot drama, omdat haar aanstaande, Younes, verongelukt. Dood. Nog vóórdát de huwelijksvoltrekking heeft plaatsgevonden dus. De trouwdag wordt een rouwdag, inclusief alle verre en nabije gasten, familieleden en vrienden. Nog geen dag later blijkt dat Amal zwanger is. Ongetrouwd en zonder man. Gelukkig wordt Amal omringd door haar vriendinnen (Nisrine, Sophia en Lamya) die haar steunen en helpen, maar in hun eigen leven ook tegen onmogelijke keuzes aanlopen. Dus hoeveel steun hebben de vriendinnen nog aan elkaar? Of aan hun families?

De scène-opdracht:

Amal moet aan haar ouders en (net-niet) schoonouders gaan vertellen dat ze zwanger is van haar aanstaande man die op de ochtend van de bruiloft is overleden. Lamya, Nisrine en Sophia weten dat ze dit gaat doen en zijn erbij voor moral support. Wat Amal niet weet, maar de daar aanwezige broer van Younes, Bilal, wel: Younes kon helemaal geen kinderen krijgen.